



TỔNG GIÁO PHẬN HARTFORD
GIÁO XỨ THÁNH ANRÊ DŨNG LẠC
 Tại nhà thờ: Saint Mark the Evangelist Church
 467 Quaker Lane South - West Hartford, CT 06110



Hiệp Thông

Chúa Nhật Thứ I Mùa Vọng Năm C

Ngày 2 tháng 12, năm 2018

Linh mục chánh xứ:
 Phêrô Anrê Mai Đình Anh Tuấn



SINH HOẠT MỤC VỤ

A. Giờ lễ cộng đoàn

- Ngày Thường:
- Chiều thứ ba – thứ năm lúc 6:00 PM
- Chúa Nhật: 2:30 PM
- **B. Mục Vụ Bí Tích**
- Rửa Tội: Chúa Nhật Đầu tháng (Sau Thánh Lễ)
- Giải Tội: Chúa Nhật cuối tháng lúc 1:00 đến 2:00 giờ và theo lịch hẹn (nếu cần).
- Hôn Phối: Liên lạc với văn phòng trước SÁU THÁNG để được hướng dẫn thủ tục.
- Xức dầu Bệnh nhân: Liên lạc trực tiếp văn phòng hoặc cha đặc trách.
- Thăm Bệnh nhân và trao Mình Thánh Chúa: Liên lạc với văn phòng.
- Chứng nhận các giấy tờ: liên hệ văn phòng.



Liên Hệ

Văn phòng Giáo Xứ
 471 Quaker Lane South
 West Hartford, CT 06110
 (Bên cạnh nhà thờ - Phòng số 10)

Văn phòng làm việc
 Thứ Hai - Thứ Ba - Thứ Năm.
 Từ 10:00 giờ sáng đến 2:00 giờ Chiều.

Số điện thoại văn phòng: 860.371.4672
 Email văn phòng:
 vanphong@anredunglac.net
 Email cha chánh xứ:
 chatuan@anredunglac.net
 Website: anredunglac.net

Sinh hoạt Giáo Lý - Việt Ngữ - Thiếu Nhi

- Việt Ngữ: 10:30 – 11:30
- Giáo Lý: 11:35 – 12:35
- Ăn Trưa: 12:40 – 1:00
- Thiếu Nhi: 1:00 – 2:15

Ban Thường Vụ Hội Đồng Mục Vụ

Chủ tịch: Ông Phêrô Nguyễn Văn Kiên
 Phó chủ tịch: Ông Phaolô Phạm Xuân Độ
 Thư ký: Anh Hoàng Công Quốc Huy
 Thủ Quỹ: Bà Trần Lê Thị Minh Trúc
 Bà Maria Vũ Bích Nhung



Lịch Phụng Vụ



• Chúa Nhật 2/12/2018 CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG

- Thứ Hai: 3/12/2018.

THÁNH PHAN-XI-CÔ XA-VI-Ê, LINH MỤC,
QUAN THẦY CÁC XỨ TRUYỀN GIÁO, lễ kính.

- Thứ Ba: 4/12/2018. THÁNH LỄ 6 GIỜ TỐI

Thánh Gioan thành Đa-mát, Linh mục, Tiến sĩ
Hội Thánh.

- Thứ Tư: 5/12/2018. Tuần I Mùa Vọng
- Thứ Năm: 6/12/2018. THÁNH LỄ - CHÀU ĐẦU THÁNG

Thánh Ni-cô-la, Giám mục.

- Thứ Sáu: 7/12/2018. TỈNH TÂM Mùa Vọng

Thánh Am-brô-si-ô, Giám mục, Tiến sĩ Hội
Thánh, lễ nhớ.

- Thứ Bảy: 8/12/2018. Tuần I Mùa Vọng

ĐỨC TRINH NỮ MA-RI-A VÔ NHIỄM
NGUYÊN TỘI, (lễ trọng và buộc)

✠ Đón nhận bí tích Thánh Thể mỗi ngày là món quà cao quý nhất mà Chúa Giêsu mời gọi mỗi người chúng ta lãnh nhận, vì thế, kính mong Quý Ông Bà Anh Chị em hy sinh, sắp xếp thời gian đến tham dự Thánh Lễ các ngày trong tuần để cầu nguyện cho Gia Đình và Cộng Đoàn.

CHƯƠNG TRÌNH GIÁNG SINH VÀ TẾT DƯƠNG LỊCH

Giáng Sinh:

- Thứ hai 24 tháng 12 lúc Thánh lễ vọng Giáng Sinh 7:30 PM (Tối) (Ca Đoàn Thiếu Nhi hát lễ)
- Thứ Ba ngày 25 tháng 12 Thánh Lễ Trọng Thể Mừng Chúa Giáng Sinh 12:30 PM (Trưa) (Ca Đoàn Thánh Linh hát lễ)

Tết Dương Lịch:

- Thứ Ba ngày 1 tháng 1: Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa - Lễ Trọng - Thánh Lễ lúc 11 giờ 00 AM. (Cầu cho hoà bình thế giới và Bình an cho Gia Đình)



SINH HOẠT CỘNG ĐOÀN

1. CA ĐOÀN THIẾU NHI: Xin quý Phụ Huynh có con em muốn tham gia Ca Đoàn Thiếu nhi vui lòng liên hệ Chi: Tiffany Trần. Email: tiffytran22@gmail.com

LỊCH SINH HOẠT CA ĐOÀN THIẾU NHI

- Saturday, December 1st from 10:30am-12pm (tập hát)
- Saturday, December 15th from 10:30am-12pm (tập hát)
- Saturday, December 22nd from 10:30am-12pm (tập hát)
- Sunday Dec 23rd Thánh ca Giáng sinh (6:00PM)
- Monday, December 24th THÁNH LỄ lúc 7:30pm

Xin Chân thành cảm ơn Chị Trưởng Ca đoàn Thiếu nhi (Thuong - Nhu) - Quý Phụ huynh và các em trong ca đoàn thiếu nhi đã cố gắng hy sinh trong việc đạo đức này.



CHƯƠNG TRÌNH TỈNH TÂM MÙA VỌNG 2018

Thứ Sáu ngày 7 tháng 12

7:00: Giảng Tỉnh Tâm

Người lớn: Tỉnh tâm trong nhà thờ.

Thiếu nhi: tỉnh tâm trong Hội trường.

8:30: Ăn Tối

Thứ Bảy ngày 8 tháng 12

7:00: THÁNH LỄ MỪNG KÍNH

ĐỨC MARIA VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI

(Lễ Trọng và buộc)

8:00: Giải Tội.

Ăn tối sau khi xưng tội

DIỄN NGUYỆN

THÁNH CA GIÁNG SINH

Chúa Nhật 23 Tháng 12 (Không có lễ 2:30PM)

4:30: Thánh Lễ Chúa Nhật 4 Mùa Vọng

6:00: Diễn nguyện Thánh ca (trong nhà thờ)

7:30: Chia sẻ Giáng Sinh tại hội trường (có văn nghệ - Karaoke)

10:00: Kết thúc – dọn dẹp

LỜI CHÚA - CHÚA NHẬT 2/12

Bài đọc 1 - Gr 33,14-16

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a.

Này sẽ đến những ngày - sấm ngôn của Đức Chúa - Ta sẽ thực hiện điều tốt lành Ta đã phán về nhà Ít-ra-en và về Giuđa. Trong những ngày ấy, vào thời đó, Ta sẽ cho mọc lên một mầm non, một Đấng Công Chính để nối nghiệp Đa-vít; Người sẽ trị nước theo lẽ công bình chính trực.

Trong những ngày ấy, Giu-đa sẽ được cứu thoát, Giê-ru-sa-lem sẽ an cư lạc nghiệp. Đây là tên người ta sẽ đặt cho thành: “Đức-Chúa-là-sự-công-chính-của-chúng-ta !”

Bài đọc 2 - 1Tx 3,12-4,2

Lời Chúa trong thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca.

Thưa anh em, xin Chúa cho tình thương của anh em đối với nhau và đối với mọi người ngày càng thêm đậm đà thấm thiết, cũng như tình thương của chúng tôi đối với anh em vậy. Như thế, Chúa sẽ cho anh em được bền tâm vững chí, được trở nên thánh thiện, không có gì đáng chê trách, trước nhan Thiên Chúa là Cha chúng ta, trong ngày Đức Giê-su, Chúa chúng ta, quang lâm cùng với các thánh của Người.

Vả lại, thưa anh em, anh em đã được chúng tôi dạy phải sống thế nào cho đẹp lòng Thiên Chúa, và anh em cũng đang sống như thế; vậy nhân danh Chúa Giê-su, chúng tôi xin, chúng tôi khuyên nhủ anh em hãy tận tụy nhiều hơn nữa. Hẳn anh em rõ chúng tôi đã lấy quyền Chúa Giê-su mà ra những chỉ thị nào cho anh em.

Tin Mừng - Lc 21, 25-28.34-36

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

Hôm ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất, muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét. Người ta sợ đến hồn xiêu phách lạc, chờ những gì sắp giáng xuống địa cầu, vì các quyền lực trên trời sẽ bị lay chuyển. Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến. Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc”.

“Vậy anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo Ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em, vì Ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi dân cư khắp mặt đất. Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người”.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giê-su, nếu ngày mai Chúa quang lâm, chắc chúng con sẽ vô cùng lúng túng. Thế giới này còn bao điều khiếm khuyết, dở dang, còn bao điều nằm ngoài vòng tay của Chúa.

Chúa đâu muốn đến để hủy diệt, Chúa đâu muốn mất một người nào...

Xin cho chúng con biết cộng tác với Chúa xây dựng một thế giới yêu thương và công bằng, vui tươi và hạnh phúc, để ngày Chúa đến thực là một ngày vui trọn vẹn cho mọi người và cho cả vũ trụ.

Xin nuôi dưỡng nơi chúng con niềm tin vững vàng và niềm hy vọng nồng cháy, để tất cả những gì chúng con làm đều nhằm chuẩn bị cho ngày Chúa trở lại.

Trích trong Manna



Báo cáo Tài chánh

Tiền đóng góp

- Chúa Nhật ngày 25 tháng 11 năm 2018: \$ 1,305
 - Ngày Bón Mạ Cộng Đoàn 24/11: \$ 2,071
 - Vé số lễ bón mạ: \$ 2,790
- Tổng: \$ 6,166**

Xin Chân thành cảm ơn Quý Ông, Bà, và Anh, Chị, Em đã quảng đại đóng góp để cùng nhau xây dựng Cộng Đoàn. Nguyên xin Thiên Chúa tuôn đổ muôn vàn ơn phúc xuống trên Quý vị và Gia đình.

(Khi ủng hộ, Xin vui lòng viết chi phiếu cho cộng đoàn là: Saint Andrew Dung Lạc)

✠ Ý Lễ Trong Tuần ✠



Xin Tạ Ôn Chúa

- Xin Bình An _ Như Ý

Xin cầu nguyện cho:

- Phêrô (Lễ giỗ)
- Theresa (Lễ giỗ)
- Maria Mai Thị Vinh (lễ giỗ)
- Phêrô Nguyễn Khắc Định (Lễ giỗ)
- Matta Vũ Thị Bôi (Lễ giỗ)
- Giuse Lê Văn Chiến
- Phêrô Lê Văn Bích
- Maria Nguyễn Thị Hằng
- Maria Lê Thị Biết
- Phaolô Lê Quang Độ
- Maria Vũ Thị Siêu
- Phêrô Nguyễn Văn Thừa
- Phêrô Lê Văn Thanh
- Maria Lê Thị Bé
- Maria Lê Thị Diễm
- Đominicô Nguyễn Văn Chúng
- Phaolô Đỗ Văn Tông
- Phaolô Đỗ Văn Điện
- Giuse Nguyễn Ngọc Quý
- Maria Chu Thị Thêu
- Maria Nguyễn Thị Thu Hà
- 2 Các linh hồn Tiên nhân nội ngoại
- Các linh hồn mồ côi
- Các linh hồn nơi luyện ngục.

Xin lễ vui lòng gặp Cha đặc trách

HỎI ĐÁP VỀ THÁNH LỄ CÂU 21

21. Tại sao chủ tế đổ ít nước vào rượu ?

Ngày xưa, tại các xứ vùng biển Địa Trung Hải, người ta có thói quen pha một chút nước vào rượu, thường nặng và gắt.

Vào bữa Tiệc Ly (bữa ăn cuối cùng của Chúa Giêsu với các môn đệ trước khi chịu tử nạn), phải chăng Chúa Giêsu đã pha chút nước vào rượu nho ? Có thể như vậy, tuy không có một tài liệu nào xác quyết việc này cả. Nhưng từ thế kỷ thứ II, người ta có thể xác định chắc chắn có việc pha nước vào rượu trong thánh lễ.

Nghi thức này có ý nghĩa rất hay : đó là dấu chỉ mối liên quan chặt chẽ giữa thần tính và nhân tính trong Chúa Kitô ; đồng thời, là sự liên kết chặt chẽ của chúng ta (tượng trưng bởi nước) với Chúa Kitô (rượu nho) làm thành lễ vật dâng trong thánh lễ. Chúa Kitô không tự hiến tế một mình, nhưng liên kết với Giáo Hội mà chính Người là đầu.

Ý nghĩa phong phú của các biểu tượng này được thể hiện trong lời cầu nguyện của vị chủ tế khi pha chút nước vào rượu nho : "Cũng như giọt nước này hòa chung với rượu, xin cho chúng con được thông phần bản tính Thiên Chúa của Đấng đã đoái thương chia sẻ thân phận làm người với chúng con".

(LM. Giuse Vũ Thái Hòa)

THƯ MỤC VỤ

Kính thưa Quý Ông, Bà và Anh, Chị, Em,

☞“Hồng ân nối tiếp hồng ân”, “Tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta được trở thành giáo xứ Việt Nam tại Tổng Giáo phận. Cộng đoàn sau 36 năm thăng trầm và thao thức, hành trình đức tin của cả cộng đoàn đã được Thiên Chúa chấp nhận, thương ban và tuân đổ hồng ân trên cộng đoàn.

- Xin tri ân Đức Tổng Giám Mục và Quý Cha Tòa Giám Mục đã và đang giúp đỡ cộng đoàn giáo xứ, để chúng ta vững tin bước trên trang sử mới của cộng đoàn.
- Xin tri ân Quý Cha tiền nhiệm đã dày công xây dựng, gìn giữ, vun xới, và không ngừng hy sinh cho cộng đoàn.
- Xin tri ân quý tu sĩ đã từng phục vụ cộng đoàn đặc biệt là quý Sơ dòng Đa Minh.
- Xin tri ân quý cựu viên chức đã cộng tác đặc lực với quý cha đồng thời, quý vị cũng đã hy sinh tất cả những khả năng về vật chất và tinh thần để làm sáng danh Chúa và ích lợi cho cộng đoàn.
- Xin tri ân tất cả quý ông, bà, anh, chị, em đã kiên trì giữ vững đức tin của mình và luôn thao thức gìn giữ đức tin và văn hoá Việt Nam trên mảnh đất thân yêu này.

Tạ ơn Thiên Chúa và tri ân nhau nhân dịp đặc biệt mừng cộng đoàn chúng ta tiến lên một bước ngoặt mới. Đây là dịp thuận lợi mà chúng ta cùng xác tín lại đức tin của chúng ta và đồng thời cùng nhau dẫn thân cho công việc tông đồ truyền giáo.

Mỗi thành viên trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta được mời gọi vào công việc chung của giáo xứ. Thánh Giacôbê ngài viết: Đức tin không có việc làm là đức tin chết” (Giacôbê 2:17). Thật vậy, chúng ta được mời gọi làm việc trong vườn nho của Chúa để được sinh nhiều hoa trái. Thêm vào đó, Thánh Phaolô quả quyết: ☞“Khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng” (1 Cr 9:16). Lời nhắn nhủ của Thánh Phaolô giúp chúng ta có thêm động lực để hăng say rao giảng lời Chúa và làm chứng cho Chúa bằng đời sống của chúng ta.

Nguyện xin Thiên Chúa là Vua Tình Yêu luôn ở trong mỗi người chúng ta, để chúng ta sẵn sàng đáp trả lời mời gọi của Ngài như cha ông chúng ta là Thánh Anre Dung Lạc và Các Bạn Tử Đạo Việt Nam. Nhờ đó chúng ta hãnh diện xác tín rằng: ☞“Họ thấy những việc tốt đẹp anh em làm tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời” (Matthew 5:16).

Nguyện xin Thiên Chúa ban cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta được sốt sắng chuẩn bị tâm hồn trong mùa vọng này, để hân hoan mừng Lễ Chúa Giáng Sinh sắp đến.

Kính chúc quý Cộng đoàn một mùa vọng tràn đầy ơn Chúa.

Linh mục chánh xứ.

Phêrô - Anrê Mai Đình Anh Tuấn

Thánh Anrê Trần An Dũng Lạc (1795 – 1839)

Anrê Trần An Dũng Lạc, Sinh ra trong một gia đình ngoại giáo ở Bắc Ninh năm 1795, Trần An Dũng theo cha mẹ vào Kẻ Chợ, nay là Hà Nội. Sau đó cậu được gán cho một thầy giảng nuôi nấng dạy dỗ và rửa tội với tên Thánh là Anrê. Chịu chức Linh mục ngày 15-3-1823, bị xử tử ngày 21/12/1839 tại Ô Cầu Giấy dưới đời vua Minh Mạng, được phong Chân Phước ngày 27/05/1900 do Đức Lêô XIII. Lễ kính ngày 21 tháng 12.

Ngài là một nhà truyền giáo kiên trì không biết mệt, bằng lời nói và việc làm, tại nhiều giáo xứ cho đến khi bị bắt năm 1835. Giáo dân của ngài quyên góp đủ tiền để chuộc ngài. Sau đó ngài đổi tên từ Dũng thành Lạc để che dấu căn cước, và rời sang một vùng khác để tiếp tục sứ mạng.

Trước hết Cha Dũng được sai đi giúp Cha Khiết ở Đòng Chuối rồi giúp Cha Thi ở xứ Đoài và Cha Duyệt ở Sơn Miêng. Sau đó Đức Cha cử ngài làm chính xứ Kẻ Đàm lúc ngài 40 tuổi. Ở đây Cha Dũng cũng được mọi người quý mến vì ngài đối xử khôn khéo lại giảng đạo sốt sắng. Ngài rất nhiệt huyết trong việc ăn mặc, Mùa chay, ngài ăn chay mọi ngày, nhiều khi cả những ngày thứ Tư và thứ Sáu trong năm nữa. Trong thời kỳ bị cấm đạo Cha Dũng phải trà trộn ở trong nhà giáo dân, nếu họ dọn cơm thịt hay cá lớn thì ngài trách: “Đùng làm như vậy, hãy mua tôm tép như thường dân khác mà ăn”.

Cha Dũng còn có lòng thương giúp những người nghèo túng. Khi được mời đi kẻ liệt, ngài đi một mình để tránh cho các thầy khỏi bị bắt. Khi không đi làm phúc được, Cha Dũng thường sai các thầy đi các nơi để thăm hỏi và khuyên bảo giáo dân tìm đến ngài mà xưng tội. Lúc ngài coi xứ Kẻ Đàm thì các nhà chung đã phải rở hết.

Năm 1835 ông Lý Nhâm vì ghét Tổng Thịn là người có đạo, muốn cho ông phải tội đã đem lính đến bắt Cha Dũng cùng với 30 giáo dân đang xem lễ ở Kẻ Sui. Ông Tổng Thịn phải đưa 6 nén bạc cho quan huyện Hào Khánh ở Đôn Thư xin liệu việc với quan phủ cho khỏi án. Quan huyện lấy 4 nén còn hai nén cho người nhà quan phủ và trình rằng: “Cậu tôi về xem lễ ở Kẻ Sui mà quan bắt thì xin tha”.

Cha Dũng được tha về còn những người khác bị giam lại 21 ngày. Sau đó Cha Dũng phải đổi tên là Lạc vì quan quân đã biết tên ngài. Cha Lạc thường hay xuống tỉnh Nam Định thăm viếng an ủi các giáo dân bị bắt. Ngài nói với những người khác rằng: “Những người chết vì đạo thì được lên thiên đàng ngay, còn tôi cứ phải ẩn trốn và mất nhiều tiền bạc mới thoát khỏi tay các quan, thà rằng tôi bị bắt và chết vì đạo thì hơn”.

Sau 7 năm làm cha Sở Kẻ Đàm, khoảng 4 năm sau lần bị bắt trước, Cha Lạc bị bắt lại ngày 10-11-1839, khi ngài sang thăm và xưng tội với Cha già Thi ở Kẻ Sui. Ông Lý Pháp không biết Cha Lạc nên có nhiều người dục ngài trốn đi, nhưng ngài nói: “Phó mặc cho ý Thiên Chúa, đây sẽ là lần thứ hai tôi bị bắt vì Chúa Giêsu Kitô”.

Vì vậy khi Lý Pháp hỏi ngài có phải là cụ đạo không, ngài nhận ngay nên bị bắt trói lại. Giáo dân muốn có cha giúp đỡ phần thiêng liêng cho họ nên đã phải chạy tiền mới xin cho Cha Lạc được tự do. Cha Lạc dùng thuyền về nhà nhưng trên đường gặp mưa gió lớn phải đến một nhà quen trú ẩn. Cũng lúc đó, vì nghe Lý Pháp bắt được cụ đạo nên quan huyện đang dẫn người đi tới. Người nhà thấy vậy vội hô lên nhỏ nhỏ để người chèo thuyền không ghé lên bờ: “Quan! Quan!”

Nhưng người chèo thuyền lại nghĩ là người ta nói đùa nên cứ ghé lên bờ. Cha Lạc liền bị chặn hỏi, ngài nhận mình là cụ đạo nên bị bắt trói còn những người khác chạy trốn được. Đêm ấy Cha Lạc ngồi nói chuyện vui vẻ với linh canh và người nhà quan. Cha nói: “Vua cấm đạo và Đức Chúa Trời định cho tôi phải bắt, tôi không sợ gì, trái lại vui nữa là khác”.

Sáng hôm sau quan ngồi ăn một mâm, Cha Lạc cũng ngồi ăn một mâm, quan nói: “Ông ngồi một mình một mâm thì cũng là quan bên đời”.

Trước khi đưa về huyện, quan sai làm gông bằng tre nhẹ đeo vào cổ Cha Lạc.

Về tới huyện Bình Lục, quan nói với Cha Lạc: “Tôi không có ý bắt ông nhưng kẻ tố giác cứ lên cáo mãi nên tôi phải đi”.

Cha Lạc thưa lại: “Ông không có ý bắt tôi thì hãy tha tôi về”.

Quan đáp: “Bây giờ sự việc đã lộ rồi không làm gì được nữa”. Quan nói như vậy là có ý muốn ăn tiền dứt lốt, nên giáo dân lo gom góp tiền, và ông Cửu Bình cũng muốn cầm cả cơ nghiệp để có đủ tiền chuộc cha về, ông viết thư cho ngài: “Thưa cha, cha chịu chết thì một mình cha lên thiên đàng, mà nếu cha còn ở lại thì bỏn đạo chúng con được nhờ, vậy xin cha nghĩ lại”. Nhưng cha Lạc đã cầm họ đem tiền chuộc, cha nói: “Tôi bị bắt lần này là lần thứ ba, thì đó đúng là thánh ý Chúa định cho tôi như vậy, anh chị em đừng mất tiền chuộc tôi làm gì”.

(còn tiếp)

nguồn: http://tinmung.net/CACTHANH/118ThanhTDVN/_TieuSu/Lac_AnreTranAnDung.htm